

# AMIGOE DI CURAÇAO

WEEKBLAD VOOR DE CURAÇAOSCHE EILANDEN.

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag.

Abonnementsprijs voor Curaçao, Bonaire en Aruba per drie maanden fl. 2,— met vooruitbetaling.

Voor het Buitenland per jaar fl. 10,— Afzonderlijke nummers fl. 0,20.

## BUREAU VAN DIT BLAD

PLEIN CONCORDIA N°. 129, PIETERMAAL.

E Courant aki ta sali toer dia Sabra.

Su prijs di abonnement ta fl. 2,— pa tres luna pagar padilanti.

Pa lugarnan foi Curaçao, Bonaire i Aruba fl. 10,— pa anja.

Un number sol fl. 0,20.

Curaçao, 25 Juli.

## NIEUWE VOORUITZICHTEN

VOOR HANDEL EN LANDBOUW IN ONZE KOLONIE.

IV. Slot.

(Ingezonden.)

In November 1901 werd bij wijze van proef van St. Martin naar Holland verzonden een hoeveelheid van 450 K. G. katoen, die tegen f0,58 per K. G. verkocht werd.

Onlangs volgde een nieuwe zending van 15 balen tot een gezamenlijk gewicht van 968 K. G. Dit katoen was afkomstig van „Flat Island”, in de onmiddellijke nabijheid van St. Martin gelegen. Van diezelfde struiken oogste men te gelijktijd 60 vaten [van ± 100 K. G.] katoenzaad, dat naar Engeland of Amerika verscheept tot £5,— per ton [van 1000 K. G.] opbrengt.

Nu heeft dezelfde ondernemer weer een oppervlakte van ± 5 acres uitgeplant te *Cul de Sac* [St. Martin], waarvan hij in November denkt te oogsten.

Deze culture geeft dus wel degelijke reden tot voldoening, en is bemoedigend tevens. Want reeds 6 à 8 maanden na planting der struiken kan men tot den oogst van het katoen overgaan.

Ook verdient het wel vermelding, dat,— in tegenstelling met ons koloniaal bestuur, dat door uitvoerrechten den bloei van handel, nijverheid en landbouw bemoeilijkt en den export belemmert,— het gouvernement van de Franche Antillen een premie uitkeert aan de arme bevolking om de aanplanting en uitvoer van katoen te bevorderen.

En zouden met deze voorgaande, ook ALLE geschikte en voordeelige cultures voor deze beide eilanden genoemd zijn? Wij kunnen het bezwaarlijk gelooven.

## Feuilleton.

### UIT SURINAME.

De geachte familie der Eerw. Zuster Ewaldina, die zich sedert zes of zeven jaar aan de verpleging der melaatschen te Paramaribo wijdt, stelde welwillend aan de redactie van „Het Centrum” onderstaanden brief ter beschikking. Met de openbaarmaking ervan hopen ook wij onze lezers te verplichten.

De eenvoudige beschrijving van het opofferend leven der Katholieke Liefdezusters, in onze zusterkolonie te midden dier ongelukkige melaatschen, is een treffende apologie der christelijke Charitas, die somwijlen zelfs in deze haar heldhaftige uitingen wordt miskend.

Paramaribo, 31 Mei 1902.

Zeer beminde Broer en Zusters,

Het zal u zeker wel aangenaam zijn, eens weer een en ander uit West-Indië te vernemen. Sedert Januari meende ik u al te schrijven, maar

Wie weet welke verrassingen, welke nieuwe gezichtspunten ons nog het rapport van Prof. Went brengen zal!

Op St. Eustatius heeft men nu al zijn hoop gevestigd op de *tabaks- en katoenculture*. Edoch dit eiland biedt eigenaardige moeilijkheden. Ik voor mij ben stellig overtuigd, dat op dit eiland alle cultures eerder zullen lukken door den flegmatieken, arbeidsschuwen geest der bevolking dan door tegenwerking van het klimaat of ongeschiktheid van den bodem. Zeer zeker zal er een hooge mate van takt en veel volharding van den nieuwen gezaghebber vereischt worden, om de bewoners tot medewerking en enthousiasme voor nieuwe cultures op te wekken.

Te vreezen is het, dat de pogingen, om St. Eustatius onder nieuwe cultures te brengen, op dit zeker niet te onderschatten bezwaar zullen afstuiten; maar betreurenswaardig, wanneer men om die reden ook die pogingen voorgoed zou opgeven. Alleen wanneer geen andere uitkomst mogelijk was, zou dit verontschuldigd kunnen worden. Kan het onder deze omstandigheden geen overweging verdienen, om eenige families van Curaçao,—die bekend staan als oppassend, gedwee en werkzaam, die gewoon zijn aan zwaren akkerarbeid,—over te halen, op gouvernementskosten, naar St. Eustatius te emigreren? Wanneer deze lieden bekend gemaakt worden met de grootere voordeelen, zullen zij er evenmin voor terugschrikken. Want met minder arbeid en minder risico meer vruchten te trekken van hun eigen stukje grond, en bovendien geregeld werk te vinden aan de plantages, zijn voordeelen, die voor arme tobbers uit onze boven- of benedenstricken zeker niet te versmaiden zijn. Bovendien kan het goede voorbeeld van hun werkzaamheid en voorspoed een gunstigen invloed oefenen, en misschien een nieuwe veer-

tot nu toe, is het nog altijd verbleven. Het deed mij veel genoegen, uit den laatsten brief uw aller welstaad te vernemen! ik maak het ook zeer goed, opperbest.

In de maand April heeft eene onzer beminde medezusters, Zr. M. Juliette het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Haar Ew. was in haar langdurige ziekte nog altijd werkzaam bij de melaatschen; vol ijver en zelfopoffering, was zij steeds bezorgd om die ongelukkigen in alles bij te staan en hunne verlangens als 't ware te voorkomen, totdat zij eindelijk van krachten uitgeput in de ziekenkamer moest blijven, om de komst van den Bruidgom af te wachten, maar nu was haar verlangen naar den hemel ook zoo groot dat men haar gedurig hoorde herhalen: „Kom toch, lieve Jesus, kom mij toch halen!” Toen eindelijk de dokter noodig oordeelde, dat H.Ew. de laatste H.H. Sacramenten zouden worden toegediend, was hare vreugde overgroot.

Den 9den April vervulde de goede Jesus het voor haar zoo vurig verlangde oogenblik. De Bruidgom kwam zijne getrouwe Bruid halen om eeuwig feest te vieren in den hemel.

kracht schenken en watijverzucht opwekken bij de trage Statianen.

Veronderstel echter het meest ongunstige geval, dat geen dezer cultuurondernemingen wilde slagen, ook dan nog blijft voor St. Eustatius en voor St. Martin [niet voor Saba] een andere weg open. Deze beide eilanden schijnen zich uitmuntend te leenen voor de *veeteelt*.

Dit is reeds het groote verschil met Curaçao, Bonaire en Aruba, dat men ginds bijna het geheele jaar regen heeft. Ook buiten de eigenlijke regentijd, is er gewoonlijk ook in de andere maanden voldoende regenval, om de velden hun frisch en groen uiterlijk te doen behouden. Bronnen en zoetwaterputten zijn aanwezig, nieuwe kunnen geboord worden. Reeds nu wordt er hoornvee van deze eilanden naar de Franche en Britsche eilanden uitgevoerd.

Ook legt men zich op St. Martin op de paardenfokkerij toe. In een enkele weide kan men tot 40 à 50 paarden, grazend bijeen vinden. En kan de aanwezigheid van een groote menigte hoornvee geen middel zijn om een andere industrie n. l. van *boter- en kaasbereiding* in het leven te roepen? Dat zijn geen droombeelden of luchtkasteelen. De Plantage van den heer D. J. Romondt op St. Martin bewijst, wat persoonlijk initiatief en ondernemingsgeest vermag tot stand te brengen.

Met een moderne centrifugaal machine wordt daar, zij het nog op kleine schaal, reeds boter bereid en in gesoldeerde blikken verpakt naar Guadeloupe en Martinique uitgevoerd. In kleur en smaak staat deze boter wel wat achter bij onze Hollandsche en Deensche natuurboter. Doch de voorlichtingen van een landbouwleeraar, op de hoogte van zuivelbereiding, zullen ook hier zonder twijfel voldoende op prijs gesteld worden, om zoo mogelijk de gewenschte verbeteringen aan te brengen. Het ware te wen-

's Middags om 12 uren begon de doodstrijd en duurde tot ruim 3 uren: toen gaf onze goede zuster den geest. De Hoogerw. pater provicaris, onze beminde Eerw. Moeder en wij allen, waren om het sterfbed van onze goede zuster neergeknield; wat is het toch troostend, een bruidje van O. L. Heer te zien sterven.

Tegen vijf uren werd het lijk van de dierbare overledene met het religieuze pakje aan, in de kist gelegd en in onze kapel gezet, alwaar het tot de begrafenis bleef staan.

Den volgende morgen deed den Hoogerw. pater pro-vicaris de uitvaart in onze kapel. Voor de H. Mis naderden allen tot de H. Communie, na het Evangelie preekte pater provicaris. Den geheelen dag kwamen mensen van alle kanten, om onze goede zuster nog eens te kunnen zien, ook werden er van alle kanten kransen aangebracht van frissche bloemen in allerlei vormen: van een kruis, van een hart, enz., met groot linten en strikken eraan. Al die kransen werden bij elkaar in de kapel gelegd, en toen het lijk werd uitgedragen, nam ieder hun eigen krans en gingen er mede achter het

schen, dat deze natuurboter van onze eigen kolonie welhaast de onsmakelijke Margarine-boter en de twijfelachtige Amerikaanse natuurboter op onze eilanden kwam verdringen. Reeds nu zijn de prijzen niet hooger.

Ziedaar werkelijk hoopvolle vooruitzichten voor den landbouw in onze kolonie, die door de ondernemingsgeest der planters, door raad en daad van de plaatselijke afdeelingen van de *Landbouw-maatschappij* en door krachtige medewerking van den handelsstand kunnen en verdienen verwezenlijkt worden.

Men zij echter op zijn hoede. Er zijn in onze kolonie nog enkele achterlingen, menschen die zich over alle nieuwigheden ongunstig uitlaten, van nieuwe cultures zich niet veel voorstellen, er werkelijk een zwaar hoofd in hebben, de onkosten van proefnemingen niet aandurven, die de schouders ophalen voor elke nieuwe onderneming, zelfs zich verplicht meenen het in gemoede af te raden. Dergelijke pessimisten brengen nooit iets tot stand; jammer echter, dat zij dikwerf ook anderen in hun edel, lofwaardig pogen weerhouden.

P.

*Ben belangstellende in den bloei van handel en landbouw in onze kolonie.*

## Kan de hollandsche taal hier algemeen worden?

Om een volledig antwoord te kunnen geven op deze belangrijke vraag dienen wij eerst den *oorsprong* op te zoeken van onze volkstaal, welke door het hollandsch zal moeten verdrongen en bij de *ontwikkeling* van het papiëmentsch na te gaan, hoever deze spreektaal samenhangt met het ka-

lijk naar het kerkhof.

's Namiddags om vijf uren had de plechtige begrafenis plaats (hier mogen de liken niet langer dan 24 uren boven aarde staan).

Om 3 uren was de kapel al zoo vol menschen, dat men er haast niet meer in of uit kon; nog nooit was onze tuin zoo vol geweest. Het was wel aardig om te zien al die verschillende soorten van menschen, bijna allen waren in het wit gekleed, dat is hier diepe rouw, men ziet bijna nooit iemand in 't zwart in den rouw, allen zijn in 't wit, en die achter het lijk gaan, zijn ook allen in den rouw. De vrouwen hebben een witten doek over het hoofd gebonden, dien ze tot bijna op de oogen aantrekken, dat is hier diepe rouw. Nu ga ik weer verder de begrafenis vertellen. Tegen half vijf kwam de Hoogerw. pater provicaris met nog 12 Redemptoristen en alle koorzangers van de kathedrale kerk! Allen schaarden zich om de kist om het *Liber* te zingen. Nadat de plechtigheid geëindigd was, werd het lijk nogmaals gezegend en bewierookt; nu werd de deksel op de kist gelegd, en onder het zingen van het *De Profundis* werd het lijk de



rakter van de eilandbewoners onze kolonie. Men veroorlove ons derhalve eenige brokstukken uit de geschiedenis van Curaçao aan te halen. Wij zullen zoo beknopt mogelijk wezen. Een volkstaal kan niet met geweld worden ingevoerd, zij ontstaat langzamerhand, groeit op met het volk en leeft op 't innigst daarmede. Taal en volk zijn één, in de taal ligt zijn geschiedenis.

Alonso de Ojeda heeft in 1499 ons eiland ontdekt en aanstonds volgden de spaansche kolonisten. Daar ontstond gemeenschap, verkeer tusschen de overwinnaars en de overwonnenen, die, minder ontwikkeld, geen begrip hadden van lezen en schrijven en dus slechts den klank konden opvangen der woorden, welke tot hen gesproken werden. Er bestond voor hen geen ander middel om met de Spanjaarden in verbinding te treden, dan door, hoe gebrekkig ook, de klanken, wier beteekenis zij begrepen hadden, te herhalen. De zinnbouw bleef natuurlijk zeer onvolmaakt, omdat het volk geen begrip hiervan had, noch gelegenheid om zich hierin te ontwikkelen.

Het papiëmentsch heeft tegenwoordig het oud-spaansch tot grondslag, wat zich vermengd heeft met portugeesch en hollandsch en een weinig afrikaansch. Na de ontdekking onze eilanden zijn de bewoners het eerst met Spanjaarden in aanraking gekomen en hebben ruim honderd jaar met hen verkeer.

„In 1529 stond keizer Karel V het landschap Venezuela met onderhoorigheden af aan een te Augsburg altoen gevestigd handelshuis Welsch, hetwelk Juan de Ampúez als gouverneur naar Curaçao zond. Hij vestigde zich in de nabijheid van Sta. Bárbara, dat toen de hoofdzetel werd en waar ook een Spaansche priester in een aldaar gebouwde kapel den dienst verrichtte.” (Curaçao en zijne bewoners door A. T. Brusse.)

„De Spanjaarden bleven ruim een eeuw in het bezit van dit eiland. Zij bouwden een dorpje, St. Anna genaamd, nabij de baai van dien naam, ter plaatse waar nu de plantage Groot Kwartier is gelegen en dwongen de Indianen zich daar te vestigen en heerendiensten te bewijzen.” (Idem.)

De Caraïben, die hier op Curaçao woonden, zouden evenals die, welke van de kust zijn gebleven, langzamerhand spaansch hebben gesproken, gelijk dit geschied is bij onze naburen. Maar onze eilandbewoners kwamen nog met andere volken, dan de Spanjaarden in aanraking, wat invloed had op de verdere vorming hunner volkstaal.

„De eerste door J. de Laet [bewind-

kapel uitgedragen. 12 Eerw. paters gingen het eerst achter het lijk, na de paters de fraters, daarachter gingen wij, echter maar tot in vestibule, daar bleven wij aan weerszijden geschaard staan, totdat alle menschen gepasseerd waren, toen gingen wij weer naar de kapel terug, eene groote processie menschen volgde het lijk naar het kerkhof. Zes bruidjes in het wit gekleed, met blauwe sjerpen, gingen aan weerskanten van het lijk om de kwasten van het lijkkleed te dragen en droegen elk een krans van bloemen schuin over den schouder; eene prachtige krans, in den vorm van een kruis, die bijna de deksel van de kist bedekte, is met de kist in den grond gestopt.

Op het kerkhof was het zoo plechtig geweest. De menschen hadden nog niet zulk eene plechtige begrafenissen bijgewoond. Pater provicaris had zoolang gepreekt dat het donker was, voordat alles was afgelopen.

Onze arme melaatschen hadden elk een paar centen geofferd, om een H. Mis voor de zuster te laten lezen, die Zondags in hun kerk werd afgekondigd. Ook hebben de menschen een plechtige Lijkdienst in de kathedrale kerk laten doen voor onze goede zuster.

Vreugde en droefheid volgen hier elkander niet zelden op. Juist acht dagen na de begrafenissen van onze goede zuster, was het groot feest bij onze melaatschen: De eerste steen

hebbende der Compagnie] geboekte tocht van Nederlanders naar onze tegenwoordige bovenwindsche eilanden is die van eenige zouthalers van Punta de Arraya naar Bonaire in het jaar 1623, die daar eenig verfhout kapten en nog hetzelfde jaar gevolgd werden door eenige Compagnie's schepen, „die daar mede roodt houdt afbrachten.”

Daarop volgde de tocht van Boudewijn Hendricksz, burgemeester van Edam, die..... den 10den Februari 1626 aan[kwam] op Bonaire.....; ..... de admiraal [zette] 11 op zijn tocht genomen Spanjaarden en Portugeezen aan wal en vertrok den 17n. April weer van het eiland.” [De Nederlanders op de West-Indische eilanden door J. H. J. Hamelberg]

Eindelijk namen de hollanders voor goed bezit van onze koloniën in 1634 toen op den 29sten Juli J. Van Walbeek met een vloot van 6 schepen hier binnenzeilde.

„Drie honderd en veertig Indianen werden nu met de Spanjaarden ingescheept aan boord van de gereedliggende vaartuigen en naar Coro overgebracht.” (Idem.)

Slechts 20 families, bestaande uit 75 personen bleven bij de onzen. Nu moest „in de behoefte aan werkvolk worden voorzien door den aanvoer van slaven van de afrikaansche kust; doch spoedig kon men dien aanvoer missen, daar de gezonde lucht en de niet zware arbeid een gunstigen invloed op de voorplanting uitoefenden” (A. T. Brusse.) Deze invoer werd nu hoofdzakelijk nog doorgezet in belang van den ruilhandel.

Zoo ooit, dan was het toen de tijd geweest, om het hollandsch hier langzamerhand in te voeren en algemeen te maken. De hollanders waren hier heer en meester en de hollandsch sprekende personen overtroffen de bevolking verre in aantal. Moet men het nu toeschrijven aan het voorzichtig beleid en practischen zin der Nederlanders, dat zij in de veroverde landen niet hun taal, zeden en gewoonten zoo aanstonds invoerden, om het volk tevreden te houden en hen niet voortdurend er aan te herinneren, dat zij onverwonnenen waren? Of moet men veeleer aan onze kolonisten een verwijt doen van gebrek aan „esprit hollandais”, zooals Dr. Th. Ch. L. WIJNMALen doet in zijn verdienstelijke brochure: „Les possessions néerlandaises dans les Antilles? Deze geleerde schrijft het niet invoeren der hollandsche taal toe aan gemakzucht en gemoedelijkheid, maar wijst ook op de moeilijkheid om kinderen te beletten de taal der dienstboden te spreken met wie zij aanhoudend omgaan. In het „Eerste jaarlijksche Verslag van het Geschied-, Taal-, Land-

werd gelegd voor eene nieuwe kerk, die uitsluitend voor die arme lijdens bestemd is, dat was weer eene groote plechtigheid. De Hoogerw. pater provicaris kwam met nog 2 paters en een frater; na eerst een langen tijd gezongen en gebeden te hebben, werd het terrein geopend, en nu moest onze beminde Eerw. Moeder den eersten steen komen leggen; wij allen en onze goede melaatschen, die naar eenigszins loopen konden, stonden rondom het terrein; hoewel de priesters ondertusschen bleven bidden en zingen, moesten wij toch allen lachen en onze goede zieken niet minder, omdat het Moeder zoo aardig afging.

Toen onze Moeder den eersten steen gelegd had, werd de Litanie van alle Heiligen gezongen, nog wat gebeden en de plechtigheid was afgelopen. Daarna werden onze goede zieken getrakteerd op bier met krentenbollen, de mannen kregen sigaren, de vrouwen en kinderen koekjes, ondertusschen hebben ze nog wat gezongen en gespeeld en getrommeld enz., de paters bleven bij hen, om die ongelukkigen een genoeglijken dag te bezorgen.

O, u moest eens zien, beminde broer en zuster, wat die arme lijdens nog een plezier kunnen maken; behalve de kleine meisjes hebben we ook een 20 kleine melaatsche jongens, maar het is aardig om te zien, hoe ze nog op die diep gewonde,

en Volkenkundig Genootschap” zegt de heer A. JESURUN in zijn „Beschouwingen over de volkstaal van Curaçao”: „Het Papiëmentsch is werkelijk *une langue d'enfant*, en heeft daarom veel overeenkomst met de primitieve talen..... De Curaçaosche volkstaal heeft als de taal der kinderen iets kernachtigs, en aan de denkbeelden wordt door stembuigingen meer of minder kracht bij gezet.

Van verbuiging of vervoeging geen zweem.

Voor volwassen vreemdelingen is volkomen bekendheid met de eigenaardigheden van het Papiëmentsch moeilijk te verkrijgen. Kinderen daartegen, *imitateurs par excellence* raken daarmede in korten tijd vertrouwd.”

„La conséquence en est que la langue hollandaise est ordinairement oubliée dans la seconde generation, ou que moins elle est mal parlée. (Wijmalen)

„La langue autrefois en usage chez les domestiques..... est par conséquent devenue la langue universelle et l'emploi de préférence dans la vie de tous les jours” (Idem.)

Men mag bij dit alles niet vergeten, dat de hollanders niet lang de meerderheid bleven vormen, spoedig kwamen hier ook portugeesch sprekende families. Dit feit is, volgens onze meening voldoende om de niet algemeenheid der hollandsche taal in die tijden te verklaren zonder nu juist onzen voorvaderen hiervan een verwijt te maken.

„Inmiddels was de bevolking op Curaçao sterk toegenomen en daartoe gaf aanleiding eensdeels het verlies van de zoo schoone als vruchtbare kolonie Brazilië, waardoor vele Ned. families, die meer dan 30 jaren daar gevestigd en aan het tropisch klimaat, de zeden en gewoonten gewend waren, zich hier metterwoon kwamen vestigen; en anderdeels de verdrijving der Israëlieten uit Portugal in 1659, die met toestemming der W. I. Maatschappij; in grooten getale naar Curaçao overkwamen.” [A. T. Brusse.]

Het papiëmentsch, zooals het nu nog door de bevolking wordt gesproken, wijst duidelijk zijn afkomst aan, maar tevens ook drukt deze volkstaal de geschiedenis uit van de wordingen en ontwikkeling van het volk, waarmede het samenhangt en leeft. Ook het papiëmentech is de ziel van een volk.

(Wordt vervolgd.)

## „HET VADERLAND”

In zijn mail-editie van 27 Juni, N°. 26 maakt dit blad een particuliere correspondentie openbaar uit

mismaakte voeten kunnen voortrupelen, want, hoe jong ook, hebben ze toch al zulke diepe wonden en mismaakte handen en voeten; sommige kleine jongens hebben maar kleinestukjes van handen meer, waar niet een goede vinger meer aan is, hunne ooren zijn vreeselijk groot, vol met knobbels, evenals het aangezicht en de neus, zoo hier en daar gaan de ooren en neus vaneen, precies of er met een mes doorgesneden is, zoo hangen ooren en neus te bengelen aan het hoofd.

Sommigen zelfs kleine kinderen, zijn van het hoofd tot de voeten bijna geheel ontveld, hun geheele lichaam lijkt maar eene wond. Wij zijn al eens bezig geweest om de meisjes het naaien te leeren, maar dat geeft niets, sommigen hebben geene vingers meer en anderen maar kleine stukjes en stijve handen—; wat zijn het toch ongelukkige stakkers, wel een groot voorrecht voor hen dat zij hier naar ziel en lichaam zoo goed worden verzorgd. Behalve een meisje van 9 jaren, dat nog niet gedoopt is, zijn alle melaatschen die wij op het oogenblik verplegen Katholiek.

Wij hopen dat de goede God onze Missie blijve zegenen, en dat wij nog zeer velen van die arme lijdens mogen verplegen, om hunne zielen voor den Hemel te winnen.

U Oprecht Liefh. Gelukkige Zuster

Zr. Ma. EWALDINA.

West-Indië, op Curaçao geschreven in Mei 1902. Deze correspondent begint met over onze onderwijsquestie te spreken naar aanleiding van ons tweede stuk over de „Nieuwe subsidie voor het Onderwijs” voorkomend in ons blad van 10 Mei, N°. 958.

Wij hadden niet verwacht, dat ons van niet bevriende zijde zulk een welkome hulp zou worden gebracht. Dat de schrijver niet „een van de onzen” is blijkt duidelijk uit sommige uitdrukkingen, welke gewoonlijk door onze bestrijders worden gebezigd, wanneer zij over het katholiek bijzonder onderwijs spreken. Wij maken hier melding van, niet om erover te klagen, maar om de onpartijdigheid van den schrijver te prijzen, die deze questie werkelijk objectief heeft willen beoordelen en juist door de moeilijkheid, welke hij ondervond om zich volkomen te ontworstelen aan den partijgeest, des te meer nog bewijst hoe duidelijk ons goed recht tot hem sprak. Een enkele bemerking zijn wij hem verschuldigd.

In N°. 957 van ons blad schreven wij: „Na jaren lang zulke groote onkosten vrijwillig te hebben gedragen, kan het Vicariaat niet langer alleen die groote lasten torsen; aan de overdreven voorwaarden ter verkrijging van subsidie kan niet worden voldaan, dus zullen de scholen worden gesloten en bijgevolg het onderwijs voor de arme bevolking geheel aan de Regeering vervallen.”

In N°. 958 volgde: De Regeering wil dus de subsidie van het Bijzonder Onderwijs verhoogen met de geringe som van f2100, terwijl zij daarbij de verplichting oplegt om terstond f54,000 uit te geven. Dit is onmogelijk. Wij worden genoodzaakt de scholen te sluiten.”

Eenvoudig deelden wij hier een besluit mede, waartoe wij gedwongen werden, zoo het Ontwerp aangenomen zou worden; volstrekt geen bedreiging. 't Spijt ons dat deze woorden dergelijke indruk te weeg brachten. Wij hopen derhalve, dat onze geachte verdediger de volle waarde onzer argumenten thans nog meer gevoelen zal, nu wij deden zooals hij verwacht had en alle bedreiging achter wege lieten om slechts bewijzen te leveren. Waarom wij er niet van spraken onze schoollokalen af te staan aan het gouvernement of minstens ze te verhuren?, zoo vraagt de correspondent verder. Omdat wij nog steeds den uitslag afwachten en nog maar niet tot de overtuiging kunnen komen, dat het Bijzonder Onderwijs in onze kolonie zulk een droevig einde zal hebben. Mocht het Ontwerp echter worden aangenomen, dan zullen wij volgaarne een kleine teruggave aanemen voor de vele onkosten, die wij ons getroosten moesten om zulke flinke schoollokalen te bouwen. Wij zullen er niets op tegen hebben om die dure gebouwen te verhuren of te verkoopen.

Maar zoover, hopen wij zal het niet niet komen. Zoo wij flink gesteund worden, zijn wij bereid nog langer te zorgen voor het onderwijs der arme bevolking. Volge nu de practische gevolgtrekking van den correspondent in „Het Vaderland”, wien wij hierbij onzen welgemeenden dank brengen voor zijn hooggewaardeerde hulp.

„Het belang van de geestelijkheid is het onderwijs van de mindere standen in haar handen te houden; het belang van het Gouvernement is groote uitgaven, welke toch doelloos zullen blijven, te vermijden. Een billijke verhooging van de subsidie is daarom ten volle aanbevelenswaardig. Het Gouvernement heeft recht om te eischen, dat voor het geld, dat het verstrekt, een eenigszins degelijk onderwijs worde gegeven. Veel mag er niet gevorderd worden, hooge eischen dienen niet gesteld aan het onderwijzend personeel. Eenig meerder toezicht dan het bestaande kan wel gevorderd worden, maar onder tegenwoordige omstandigheden is het een voornaam vereischte, dat groote uitgaven, ja, elke niet dringend gevorderde uitgave vermeden worde.”



Curacao.

Kerkelijke berichten.

In Zweden en Noorwegen maakt het Katholicisme merkbaren vooruitgang. Te Trondijhem is dezer dagen de eerste katholieke kerk ingewijd. De gouverneur en al de Protestantse overheden hebben deze indrukwekkende plechtigheid met hunne tegenwoordigheid vereerd. Deze wijding wordt beschouwd als eene ware gebeurtenis, want deze oude hoofdstad van het Noorden was het Rome der Lutheransche orthodoxie.

Ook uit een verslag der Scandinavische missies blijkt, dat het Katholicisme in het land sterk vooruitgaat.

Volgens den Noorschen correspondent van den Patriote zal door de Propaganda aan de Nederlandsche provincie der Predikheerenorde worden toevertrouwd de missie in Noorwegen.

De Hoogerw. Pater L. THEISSING, Prior Provincialis der hollandsche provincie der Paters Dominikanen, is 1 Juni naar Rome vertrokken en 24 Juni in het klooster van Huisen teruggekeerd.

Dinsdagmorgen zal Z. D. H. Mgr. J. J. A. VAN BAARS in de kerk van St. Anna en Woensdag in de Rozenkranskerk het H. Vormsel toedienen.

Marine.

Het verblijf van Hr. Ms. pantserschip *Koningin Regentes* in West-Indië is met eene maand verlengd en diensgevolge het tijdstip van terugkeer in Nederland vastgesteld op omstreeks 1 Sept. a. s.

Havennieuws.

Zaterdag 11. is de HEG. heer Gouverneur en gezelschap per paketschoener *Gouverneur van Heerd* van Bonaire teruggekeerd.

H. M. *Koningin Regentes* kwam Zondag 11. terug van *Puerto Cabello* en is Maandag wederom in die richting uitgestoomd om in de nabijheid dezer havenstad schietoefening te houden en zoo noodig hulp te bieden aan Neerland's onderdanen, indien dit nog noodzakelijk mocht blijken.

H. M. *Suriname* is Dinsdag naar La Vela de Coro vertrokken.

Gevallen regen.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| van 23 — 30 Juni.....     | 4,6 mM. |
| van 30 Juni — 7 Juli..... | 4,8 mM. |
| van 7 Juli — 14 „.....    | 0,3 mM. |
| van 14 „ — 21 „.....      | 0,3 mM. |

Totaal 10 mM.

„El Imparcial.”

Onze geachte Collega mocht in zijn nummer van Dinsdag 11. met rechtmatige zelfvoldoening perziën op zijn 28jarig bestaan. Er behoeft bij hem geen vrees te bestaan voor tegenspraak, wanneer hij meent fier de verklaring te mogen afleggen steeds onpartijdig de ware belangen van ons eiland te hebben verdedigd. Wij zijn overtuigd, dat, zoolang hij werken kan, naar wij hopen nog vele jaren, hij ook steeds met dezelfde onafhankelijkheid zal optreden. Gaarne willen wij beklennen, dat het voor ons steeds een genot was met hem in discussie te treden. Zijn nette, loyale wijze van handelen kon slechts leiden tot beter inzicht van zaken en de verspreiding der waarheid slechts ten goede komen. Moge dit nog lang zoo blijven.

„De Vrijmoedige.”

In het nummer van Donderdag 11. werd een correspondentie opgenomen, uit Curacao aan het *Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage* opgezonden.

Maar met welk doel toch? Was die brief dan zoo belangrijk? Men oordeelt.

Na een korte tirade over den finan-

cieelen toestand volgt er onmiddellijk: „Onze nieuwe Landvoogd is vol plannen; hij wil het goede, zooals o. a. blijkt uit de indiening zijner ontwerpen op het onderwijs, hier door alle weldenkenden en naar algemeene ontwikkeling strevend ten eerste toegejuicht.”

Het spijt ons, maar in dit geval willen wij liever niet voor *weldenkend en naar ontwikkeling strevend* doorgaan.

Doch laat ons ernstig blijven. De ontwikkeling begint bij het lager onderwijs. Wij hebben toch minstens naar die ontwikkeling gestreefd door *scholen te openen* voor de arme bevolking. Die scholen zijn goed bezet, soms zelfs opgepropt met kinderen. Maar men moet niet vragen hoeveel moeite het kost, al die kinderen naar school te krijgen. En toch blijven nog velen verstoken ook van het geringste onderwijs, omdat wij de ouders niet dwingen kunnen hun kinderen te zenden. Zoo gaarne zouden wij *allen* helpen, maar de onkosten zijn reeds zoo groot, dat *zonder krachtige hulp* het ons *onmogelijk* blijft het onderwijzend personeel te vermeerderen of de scholen te vergrooten.

Wie houdt hier de beschaving en ontwikkeling tegen? Wie heeft het eerst er naar gestreefd de arme bevolking ten minste *iets* te leeren.

Zijn de katholieke bijzondere scholen niet de eenig bestaande in de buitendistricten? Massa's der arme bevolking, die niet lezen noch schrijven kunnen zijn er, omdat zooveel, de school *niet bezoeken* en het bijz. onderwijs zonder flinke subsidie onmogelijk kon worden uitgebreid. Doch genoeg hierover.

Op 't slot der correspondentie nog een blijk van helder inzicht.

„Met algemeene instemming zag men hier, dat de Landvoogd haar [Mevrouw Guzman Blanco] gisterenmiddag een bezoek bracht.”

Hoe is het mogelijk hier van *algemeene instemming* te gewagen. De bladen hebben het bericht medegedeeld, zonder iets er bij te voegen. Toen vroeg onze Collega *La Cruz* of het niet onvoorzichtig was, dat de Gouverneur *het eerst* bij een *vreemde familie* [Matos, waar de dame gelogeed was] een bezoek bracht. Daar onze Landvoogd tot dusverre slechts *officiële* bezoeken aflegde, kon het den schijn hebben, als of de Regering van Curacao de revolutie in Venezuela goedkeurde, daar Grt. Matos nu eenmaal het hoofd is der opstandelingen. *El Imparcial* nam dit bericht vertaald over. En een ieder weet hier toch wel hoe druk dit bezoek werd besproken... en goedgekeurd?

„De Vrijmoedige” had na het mededeelen van dergelijke correspondentie, wat volstrekt niet nuttig noch noodzakelijk was, toch wel een enkel woord er aan toe mogen voegen om der lieve waarheidwille.

Posterij.

Lijst van onafgehaalde en onbestelbaar bevonden brieven:

Edelmira Arteaga, Carmen M. Blanco, Lorensia Cranberg, Mr. Caponilly, Renaco de Castro, W. de Ruyter van Steveninck c/o Hellmund & Co., de Ruiz, Cleotilde Herrera de Ferrini, Hermanos Faneyte, K. A. Grinings, Jack Lijnch, Rozalia Margarita, Carmela Montes, Mimi Marug, Rowland Pinedo, Rosa Rondina, Oscar Silva, Luis F. Asereto Urbaneja.

Aangeteekende stukken: C. D. Meyer [2], E. M. Penso en een rebut geadresseerd aan: Antonio Suleeta, Baltimore.

Officiële berichten.

Bij Gouvernements-beschikking, is:

1. aan den Heer P. F. DE HASETH, geëmploteerde ter Administratie van financiën alhier, twee weken binnenlandsch verlof verleend, met vergunning om zich naar Aruba te begeven.

2. aan den Heer J. A. P. THIELEN, wn: Griffier en Notaris enz., op Bonaire, ééne maand binnenlandsch verlof verleend, met vergunning om zich naar Curacao te begeven.

Es Fácil De Tomar.

Las niñas y jóvenes delgadas, pálidas y anémicas han menester de un alimento que contenga grasa, á fin de enriquecer la sangre, colorear las mejillas y recuperar la salud y la fuerza. Puede asegurarse que casi todas rechazan la grasa en la comida.

LA EMULSION DE SCOTT

DE Aceite de Hígado de Bacalao CON Hipofosfitos de Cal y de Sosa,

es, ni más ni menos, lo que les hace falta; no solamente les proporciona el importante elemento (aceite de hígado de bacalao) en forma grata al paladar y de fácil digestión, sino también los hipofosfitos que tan valiosos son en los trastornos nerviosos de que comúnmente va acompañada la anemia.

La EMULSION DE SCOTT es un alimento que contiene grasa y que se digiere con más facilidad que la grasa en cualquiera otra forma. Las carnes son hasta cierto punto necesarias para la salud. Y esa es una excelente manera de adquirirlas.

Hemos conocido á personas que tomándola ganaron una libra en un día.

SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. De venta en las Boticas.

Exijase la legítima de Scott con el envoltorio completo en que aparece la contrasena del pescador que lleva sobre los hombros un gran bacalao.

3. aan den Heer J. E. VAN DUYNVELDT, Hulprediker bij de Protestantse Gemeente op Aruba, op zijn verzoek, met ingang van den 1n. Augustus a.s. eervol ontslag uit 's lands dienst verleend.

Ingezonden Mededeelingen.

EMULSION DE SCOTT.

BUENOS RESULTADOS. — En observo á la verdad—escribe desde Villa de Cura el Dr. Amando de Morades—me es grato participar á ustedes que he usado en mi práctica la Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, y he obtenido siempre buenos resultados en todos los casos en que está indicada la medicación reconstituyente.

Buitenland.

Transvaal.—Debeursgeruchten zelden het reeds, en verscheidene aanwijzingen hebben we zelf reeds besproken: er is blijkbaar een andere vrede gesloten dan de gepubliceerde.

In een Kaapsche correspondentie aan de N. Ct. leze we o. m.:

Een week vóór er vrede was, wist men op de Effectenbeurs dat ze komen zou; de effecten rezen plotseling, er kwam een ongewoon leven; — op den dag, toen ieder wist dat er vrede was, was er geen rijzing van de markt te bespeuren; eer was de handel flauw..... Veelbetekend zei de deken der Engelsche kerk Zondagmorgen van den kansel: „Moge het een vrede met eere zijn.”

En verder:

Wij weten op het oogenblik nog niet, wat de voorwaarden zijn. Sir Gordon Sprigg wist ze gisteravond op de vergadering wel, maar hij mocht niets zeggen. Men schijnt van die voorwaarden al iets te weten, men: de bovengemelde kring; en — neen, die vrede zal niet eervol zijn.

Bovendien is er één merkwaardig feit: de wapenen zijn neergelegd, een burgerlijk bestuur is ingesteld maar..... de censuur bestaat nog en Chamberlain verklaarde, dat ze voor persogrammen ook na de kroning voorloopig zou blijven.

Moet heel langzaam doorleken. Wat?

Al is de censuur nog zoo voorzichtig de waarheid overvalt haar wel, zullen we maar hopen.

Ook op de beweging voor schorsing der grondwet in de Kaapkolonie werpt bevestigende briefschrijver een merkwaardig licht:

De militairen vinden het niet erg aantrekkelijk, dat er weldra onderzoek zal ingesteld worden naar hun handelingen: het vonnis van Scheepers en dat van Lotter en zoo vele anderen zal gewikt en gewogen worden. Gesteld: Scheepers was niet meer schuldig dan Pony de Wet of Kritzinger, dan is er een moord gepleegd, enz. Ik noem maar iets. En de brouwerketel zal nog al wat te zien geven en zeker een vieze reuk verspreiden, als het deksel wordt opgelicht. Dus: liever geen onderzoek. Maar hoe dat klaar te spelen? — wel eenvoudig het lichaam, dat met het onderzoek belast is, afschaffen voor eenigen tijd, of anders vóór altijd onschadelijk maken.

Opheffing der constitutie!

Morning Leader roept uit:

Toen de oorlog nog een dubbeltje op zijn kant was, moesten de Kaapsche Boeren zoet gehouden worden met de plechtigste verzekeringen, dat hun niets te duchten stond. Milner beloofde hun onvoorwaardelijke handhaving hunner rechten in naam der Koningin, „gegeven onder mijne hand en onder mijn zegel.”

Toen de republieken eindelijk het hoofd moesten buigen voor de overmacht, waren eensklaps alle beloften vergeten. Nu kan aan de onderdrukking van het Hollandsche Afrikanerelement ten zuiden van de Oranjerivier onbelemmerd begonnen worden.

Als de Afrikaners er ook niet waren.

Twaalf militaire districten zijn nu in Zuid-Afrika ingesteld, met te samen 75.000 man bezetting. Ook kolonel Settle, van het vermaarde „imperial circus”, is bevelhebber van een der districten.

De Engelsche berichten erkennen nu ineens, dat het land geheel en al verwoest is.

Voor het oogenblik leven de Boeren meereindeels in de steden of in den omtrek ervan, daar bijna al hunne hoeven verbrand of verwoest zijn. Ondanks de pogingen van de Engelsche overheid, is de ellende vrij groot en zal zij ongetwijfeld voortduren tot men de burgers terug zal kunnen zenden met het noodige geld om hun huizen weer op te bouwen en hun kudde te hernieuwen, wat waarschijnlijk tamelijk lang zal duren.



Toch een zeer humane oorlog.  
Het nieuwe burgerlijk bestuur van Transvaal heeft bepaald, dat het Hollandsch zoowel bij burgerlijke als strafgedingen toegelaten wordt, „als het noodig eehijnt”.  
Neerlandia, het orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond zegt, dat de toestand van president Steyn zoo is, dat men op geen herstel meer hopen mag.  
En de N. R. Ct. voegt daarbij:  
Nu dit eenmaal openlijk gezegd is, heeft het geen nut, langer te verzwijgen wat ons reeds eenigen tijd bekend was: de toestand van den edelen president van den Oranje Vrijstaat is zeer zorgelijk. Vermoedelijk is het een gevolg van den val, waarover wij onlangs gesproken hebben, maar in elk geval lijdt Steyn nu aan een ziekte, die misschien nog lang duren kan, maar die — men mag er niet meer aan twifelen — slechts een noodlottig einde kan hebben.  
Het voormalige hoofd van den Vrijstaat en de nieuwe soeverein wellicht op 't punt om beiden te verschijnen voor den Koning der Koninkrijken.

**Frankrijk.** — Nog altijd is de Fransche Kamer niet gereed gekomen met het onderzoek van de geloofsbrieven der nieuw-gekozenen, en talrijk zijn de pogingen, door de meerderheid aangewend, om aan politieke tegenstanders den toegang tot het wetgevend lichaam te ontzeggen.  
De radicalen, welke benaming in Frankrijk synoniem is met anticlericalen, leggen daarbij ondergewoonte weer een groote mate van onverdraagzaamheid aan den dag.

Telkens heet het, dat deze of gene afgevaardigde zijn verkiezing te danken heeft aan „clericale inmenging,” en deze botte opmerking blijkt bij herhaling voldoende te zijn, om een stemming ongeldig te doen verklaren.

Een sterk staaltje van den overmoed der anti-clericalen gaf de heer Hubbard.

Deze Hubbard is een echt bekrompen intransigent en schijnt zijn voornamen: Gustaaf Adolf te willen eeren door zoo vijandig mogelijk tegen de Katholieken op te treden.

Hij bestreed met groote felheid de geldigheid van een verkiezing, waar de uitslag, naar hij beweerde, was vervalscht door „de inmenging der geestelijkheid.”

Waarin deze inmenging bestond?...  
Il y a eu une campagne de prières, zeide Hubbard, wat eenvoudig beteekent, dat men voor de verkiezing van den overwinnenden candidaat gebeden had.

En op dezen grond wenschte Hubbard, dat men den gekozenen niet als afgevaardigde zou toelaten.

De Kamer stelde hem in 't ongelijk, maar toch gingen nog ruim twee honderd leden met Gustaaf Adolf mee.

Een dergelijke argumentatie en een dergelijke stemming zijn dan ook tekenend, al was het resultaat niet naar den zin der anti-clericalen.

Geen sterker argumenten werden aangevoerd tegen verkiezingen, die wél ongeldig zijn verklaard.

En terwijl de „inmenging der geestelijkheid” als een dooddoener dienst doet, wordt met geen woord gerept van de pressie der ambtenaren, die voor de regeerings-candidaten ijverden, noch van de gelden uit de geheime fondsen, ten bate dierzelfde kandidaten besteed.

Revolutionairen als Hubbard drijven hun verachting voor de uitspraak des volks, waarvan zij altijd den mond vol hebben, zoover mogelijk, en stellen daarvoor brutaalweg hun eigen partij-tiranie in de plaats.

Ook buiten Frankrijk!  
— De onverdraagzame meerderheid der Fransche Kamer gaat onverdrotten voort met het ongeldig verklaren van verkiezingen, die tegenstanders van hun sectarische politiek in de Kamer hebben gebracht.

En even onverdrotten blijft men zich beroepen op de „clericale in-

menging”, als afdoend „argument”!

Een merkwaardig geval deed zich daarbij onlangs voor. Er was weer een „clericale”, die zijn verkiezing aan de „inmenging” der geestelijkheid te danken had en op wien dus het schervengericht moest worden toegepast.

„Maar ik ben protestant,” riep de gekozenen uit. „Waarom zouden katholieke priesters propaganda voor mij hebben gemaakt?”

Het mocht niet baten. Het hielp ook niet, dat men allerlei staaltjes bijbracht van de verregaande pressie ten gunste van den regeeringscandidaat uitgeoefend. De verkiezing werd met 321 tegen 244 stemmen ongeldig verklaard.

**Duitschland.** — De dood van den Koning van Saksen heeft stoornis gebracht in 's Keizers reis door de Rijnstroken. Het bezoek aan Dusseldorp en aan haar tentoonstelling, welke beiden haar feestkleeding reeds hadden aangetrokken, is tot groote teleurstelling der bevolking tot Augustus uitgesteld.

De reis, hoe ongelukkig onderbroken, heeft den Keizer intusschen gelegenheid gegeven een paar redevoeringen uit te spreken, welke hem weer teekenen: een pleidooi voor den godsdienst en een voor den vrede. Op het stadhuis te Aken legt hij er eerst nadruk op, dat Duitschland de wereldheerschappij niet op gebied van den oorlog, maar op dat van de wetenschap zoekt. Dan ging hij voort:

„Hier staat naast mij generaal baron von Loë, een trouw dienaar zijns heeren en der Pruisische koningen. Hij werd door mij gezonden naar Rome, naar het jubileum van den Heiligen Vader.

„Toen hij mijne gelukwensen en mijne jubileumsgeschenken overhandigde en in vertrouwelijk gesprek met den H. Vader vertelde, hoe het bij ons in Duitschland stond, antwoordde Z. H.: „dat het Hem verheugde, te kunnen verklaren, dat generaal von Loë steeds den vroomheidszin der Duitschers, en vooral van het Deutsche leger had hoog gehouden, Z. H. kon hem echter nog meer zeggen en verzocht hem, het zijnen Keizer mee te deelen: het land in Europa, sprak de H. Vader, waar nog tucht en orde heersehen, waar nog eerbied voor de overheid en eerbied voor de Kerk bestaat; het land waar ieder katholiek ongestoord en vrij zijn geloof kan dienen en zijne geloofsvoorschriften naleven, dat is alleen het Duitsehe Rijk” (Levendige toejuichingen.)

„Mijnheeren, deze woorden geven mij het recht van te zeggen, dat beide eerediensten in mijn rijk een groot doel voor oogen moeten houden: de vreeze Gods en den eerbied voor de Kerk te onderhouden en te sterken.

„Want, of wij ook moderne menschen zijn en leven en sterven en een doel najagen op dezen of genen weg, ieder is verloren, die niet zijn leven op den grondslag van den godsdienst stelt.

„Daarom leg ik op dezen dag, op deze plaats, die niet alleen tot spreken, maar ook tot gelooven stemt, de belofte af, dat ik het gansche volk en het gansche rijk, mijn leger, mij zelven en mijn huis onder de bescherming stel van Hem van wien gezegd wordt: er is geen heil buiten God! en die zeide: Hemelen aarde zullen vergaan, doch mijne woorden zullen eeuwig leven.”

Er is in de Deutsche pers heel wat te doen geweest over deze redevoering. In het vuur zijner als steeds enthousiastische improvisatie had keizer Wilhelm gezegd: „In het Duitsehe Rijk alleen kunnen de katholieken vrij en ongehinderd volgens hun geloof leven en dat hebben zij te danken aan hun keizer.” Deze woorden zou de Paus tot generaal von Loë gesproken hebben. Dit nu kon de H. Vader onmogelijk zóó gezegd hebben, daar de protestantsehe onverdraagzaamheid in Mecklenburg, Brunswijk en Saksen al te bekend is. Maar de geheele an-

ti-katholieke pers in Duitschland schreeuwde aanstonds, dat het Centrum thans een openlijk dementi van den Paus had gekregen en al zijn klachten moest intrekken, daar de Paus zelf erkend had, dat daartoe geen reden was.

Generaal von Loë, op wiens mondeling verslag de keizer zijn luchtige mededeeling bouwde, heeft nu Zondag in een te Bonn gehouden feestvergadering, ter gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig pontificaat van Leo XIII, zelf uitdrukkelijk verklaard, dat de H. Vader in hem verleende audiëntie heel zeker het woord „alleen” niet gebezigd heeft en ook niet kon bezigen, al ware het slechts, omdat hij andere staten niet mocht beleedigen. Ook sprak de Paus enkel van de kerkelijk-politieke toestanden in Pruisen „dat op het gebied van geloofsvrijheid bijna alle Staten vooruit is.” „Maar het spreekt vanzelf,” dus vervolgde graaf von Loë, „dat Z. H. hiermede geenszins zei, dat de katholieken geen verdere wenschen zouden mogen koesteren of dat in het Duitsehe Rijk alles in de beste orde is. De H. Stoel zelf heeft in Duitschland nog een groot aantal wenschen, die ik volgens mijn plicht aan Z. M. heb overgebracht.”

## Advertentien.

### PRIJSVERLAGING.

Om aan een ieder een nuttige en aangename lectuur te verschaffen, heeft de MAATSCHAPPIJ „DE KATHOLIEKE ILLUSTRATIE” de prijs van dit geïllustreerde tijdschrift verlaagd tot **f5,25 per jaargang bij vooruitbetaling.**

Bovendien ontvangt voortaan elk abonné het tijdschrift **direct per post uit Holand.**

MEN VRAGE HET PROSPECTUS EN HET PROEFNUMMER TER INZAGE.

Men teekent in voor een geheelen jaargang.

Nadere informaties te bekomen ten huize van den ondergeteekende, Schrijnwerkersstraat, No. 327, Otrabanda, of in de drukkerij van het Vicariaat, Otrabanda, Conscientie-steeg achter de Sint-Anna-Kerk.

**Alfredo F. Sintiago.**

Agent.

### Neem de gelegenheid waar!!!

Bij den Heer **Alfredo F. Sintiago** is de intekening opengesteld op:

*Het Huisgezin, de goedkoopste volks-courant van Nederland.* Verschijnt driemaal per week: Woensdag, Vrijdag en Zondag. Abonnementsprijs voor een geheel jaar: **f8,50**

*De Leesbibliotheek voor Christelijke Huisgezinnen.* Per jaar: **f 4,50.**

## TIJDTAFEL

van de stoomschepen der „Red D Line” tusschen

**NEW-YORK.**

**PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAÇAO.**

| 1902.                         | March. | Philad. | Zulia   | Caracas | March. | Philad. |
|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Vertrekt van New-YORK.....    | Juli 5 | Juli 12 | Juli 21 | Juli 26 | Aug. 2 | Aug. 9  |
| Komt aan te SAN JUAN.....     |        | 17      |         | 31      |        | 14      |
| Vertrekt van „.....           |        | 18      |         | Aug. 1  |        | 15      |
| Doet CURAÇAO aan.....         |        | 20      |         | 3       |        | 17      |
| Komt aan te LA GUAIRA.....    | 12     | 21      | 26      | 4       | 9      | 18      |
| Vertrekt van „.....           | 13     | 23      | 27      | 6       | 10     | 20      |
| Komt aan te PTO. CABELLO..... |        | 24      |         | 7       |        | 21      |
| Vertrekt van „.....           |        | 24      |         | 7       |        | 21      |
| Komt aan te CURAÇAO.....      | 14     | 25      | 28      | 8       | 11     | 22      |
| Vertrekt van „.....           | 21     | 27      | Aug. 4  | 10      | 18     | 24      |
| Doet LA GUAIRA aan.....       |        | 28      |         | 11      |        | 25      |
| „ SAN JUAN „.....             |        | 30      |         | 13      |        | 27      |
| Komt aan te NEW-YORK.....     | 17     | Aug. 4  | 11      | 18      | 25     | Sept. 1 |

### Dienst tusschen Curaçao en Maracaibo.

|                            | March.  | Merida  | Zulia   | Merida | March.  | Merida  |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Vertrekt van CURAÇAO ..... | Juli 14 | Juli 21 | Juli 28 | Aug. 4 | Aug. 11 | Aug. 18 |
| Komt aan te MARACAIBO..... | 15      | 22      | 29      | 5      | 12      | 19      |
| Vertrekt van „.....        | 19      | 25      | Aug. 2  | 8      | 16      | 23      |
| Komt aan te CURAÇAO.....   | 20      | 26      | 3       | 9      | 17      | 24      |

## Fotografia Soubllette.

Este muy conocido Taller ofrece de nuevo sus trabajos á sus numerosos clientes, acaba de recibir máquinas de las últimas invenciones y tiene constantemente de venta aparatos é ingredientes frescos para el arte fotográfico.

**HORAS DE TRABAJO :**

De 8 A. M.—4 P. M.

## HEUGLIJK NIEUWS!!

**Prachtig ! Prachtig !! Prachtig!!**

is de ruime collectie Hollandse sigaren door DE LANNOY & C., BOTICA CENTRAL, met de laatste boot ontvangen.

Bijzondere aanbeveling verdienen de volgende merken :

**Justillo      Odalisca      For Luck**  
**First Class      Richard Steel**  
**Flor de México      Violeta**  
**Marca Preferida, enz. enz. enz.**

**Verkrijgbaar :**  
**Maisstokken op de**  
**Plantage Scherpenheuvel.**



## LUZ DIAMANTE,

**LONGMAN & MARTINEZ.**

NEW-YORK,

Libre de Explosión, Humo y Mal Olor

— DE VENTA POR —

*Las Ferreterías y Almacenes de Uveres.*